

## **M. Nijhoff**

### *Het tuinfeest*

De Juni-avond opent een hoog licht  
Boven den vijver, maar rond om de helle  
Lamp-lichte tafel in het grasveld zwellen  
De bomen langzaam hun groen donker dicht.

Wij, aan 't dessert, eenzelvige rebellen,  
Ontveinzen 't in ons mijmerend gedicht,  
Om niet, nu 't uur eind'lijk naar weemoed zwicht,  
Elkanders kort geluk teleur te stellen.

Ginds, aan den overkant, gaan reeds gitaren,  
En lampions, en zacht-plassende riemen,  
Langzaam over verdronken sterren varen –

Zij zingen, nijgen naar elkaar en kussen,  
Geenszins om liefde, maar om de sublieme  
Momenten en het sentiment daartussen.